

EN BIT HISTORIA

Värdshuset Hägern byggdes 1943 av Per Gottfried Berglund. Den var ursprungligt byggd som jaktstuga. Marken var en åker som tillhörde prästgården på Bolmsö. Byggmästaren hette Gunnar Vidlov. Allt var handgjort, till och med den stora källaren var handgrävd. Eftersom den byggdes i slutet av andra världskriget var det väldigt enkelt byggt på grund av materialbrist.

Några av dem som hjälpte till att bygga är:

Sten Johansson

Ernst Johansson (murare)

Ernst Svensson (snickare)

Alan Gunnarsson

Inger Lindgred

Ingve Pettersson

Thure Pettersson

Gösta Gunnarsson

David Persson

Stig Höglund

Herman Bolmhall



Jaktlag vid Hägers entré



Per Gottfried Berglund (1908–1987)

Familjen Berglund kom ursprungligen från Örebro, där Pers far ägde en skofabrik och var en framgångsrik affärsman. Eftersom Per var förtjust av livet på landet brukade han tillbringa somrarna på Bolmsö, där han sedan lät bygga en jaktstuga.

När stugan sedan var helt färdigbyggd bosatte han sig på Bolmsö året runt.

Han beskrivs av Bolmsöborna som en ”snygg och trevlig ung karl med ständigt damsällskap”, dessutom sägs det att han ofta hade stora glada fester.

Han hade stort intresse för fotografering och har bland annat donerat ett album med kort på Bolmsöbor till Bolmsö hembygdsförening strax innan han dog. Herman Bolmhall berättade under en intervju att Per brukade cykla runt till varje gård och envis som han var kom han åter tillbaka om han inte lyckats få med alla familjemedlemmar på kort.

Ur VÄRNAMO NYHETER 1976:

”Detta album är en gåva till mina vänner på Bolmsö. Detta visar samtliga gårdar, som dom flesta Bolmsöbor omkring 1942”. Så inledes fotoalbum som en fabrikör Per G. Berglund från Örebro sammanställt och som nu skänkt som gåva till Bolmsöborna. I albumet som innehåller 300 bilder finns de flesta Bolmsöbor avporträtterade. Det vill säga de som bodde på Bolmsö 1942.

Det är nämligen då som bilderna är tagna. Fabrikör Berglund, som var delägare i en känd skofabrik i Örebro, kom till Bolmsö som sommargäst och trivdes så bra där, att han ville ordna en permanent bostad på Bolmsö. Därför byggde han



Originalinredning i Berglunds jaktstuga

nuvarande *pensionat Hägern*, som för Berglund blev en trivsam ”ungkarlslya” där han bodde i flera år, innan han flyttade tillbaka till Örebro.

Under sin Bolmsötid hade Berglund fotografering som hobby, och så kom tanken att han skulle fotografera alla gårdar och invånare i dåvarande hela Bolmsö församling, men av tidsskäl blev det endast Bolmsö ö. Det blev ett omfattande arbete. Han fick åka runt på Bolmsö flera gånger för att träffa hela gårdsfolket hemma. Berglund var mycket noga med att alla skulle komma med på bild. Därför har han ofta tagit mer än ett foto på varje familj för att vara helt säker. Värdefullt för efterkommande är också att såväl gårdens som personernas namn fanns angivna. Texterna har Berglund anförtrott Per Granqvist att skriva.

Efter att Per gifte sig med en ung kvinna från Ljungby flyttade paret till Halmstad och sålde därefter Hägern.

Per sägs vara mycket trädgårdsintresserad och han hade en mycket välskött trädgård i Melbystrand. Innan hans död planerade han sin begravning mycket noggrant, bl.a. planterade han två *Taxus* bredvid hans gravsten, som han skötte väldigt noggrant men märkligt nog aldrig tycktes växa. Men efter hans död då han begravdes, började de där två plantorna att växa mycket fort...

ANDRA ÄGARE

Einar Olsson

Einar Olsson köpte Hägern endast som privatbostad och var bosatt på Bolmsö under tre år som pensionerad. Därefter flyttade han till Ljungby.

Ruth och Erik Melin

Ruth och Erik Melin (1912-1982 / 1912-1988) köpte Hägern 1954. De var 42år gamla och deras enda dotter Anita Olsson var 7 år gammal. Familjen var först med att införa pensionat verksamhet på Hägern.

Paret hade väldigt stora förhoppningar eftersom de förut hade ägt Stora konditoriet i Ljungby. Eftersom Hägern förut hade använts som privatbostad förde det till många renoveringar, men även utbyggnad av två andra rum. Pensionatets rum, men även andra rum av närliggande grannar hyrdes ut. Vilket framstår av firmans gamla namn Pensionat Hägern.

Paret var ökänt för deras stora, goda och billiga tårter. Anita Olsson berättar att föräldrarna steg upp redan klockan fyra på morgonen för att baka. Bakelserna serverades på en liten cafeteria som var öppen året runt, med uteservering. Inne i restaurangen serverades dagens rätt, men även köttbullar, smörgås samt omelett. Efterrätt var oftast ostkaka eller glass och frukt.

Restaurangen var öppen dagligen under sommartid och ett 25-tal fasta gäster var från Bolmsö. Under resten av året togs det bara emot beställningar för lite större sällskap. Bröllop var mycket populärt på den tiden och det var fullbokat nästan varje helg.

Under en intervju med Kenneth Petterson som är kyrkvaktmästare på Bolmsö, berättar han att familjen Melin var mycket gästfria. När han var barn och gick på söndagsskola var det tradition att fira julfest på Hägern, alltid trettondag jul. De hade då dans och lek, därefter kom såklart tomten för att ge dem en påse godis. Dessutom var dem fyra närmaste byarna bjuda på julkaffe, Håringe, Perstorp, Horn och så klart Kyrkbyn. Då var hela Hägern fullt! Även mannekäng samt gitarrlektioner förekom på pensionatet under Melins vistelse på Bolmsö.

Varje sommar förekom konstutställningar av en man vid namn Brant, han ställde ut sina tavlor på hembygdssparkens staket hela vägen ner till färjan. Det hela sägs vara ganska riskabelt, för att om



Huset omkr. 1950

regn var på väg var han tvungen att springa ut för att ta in alla tavlor så att de inte blev förstörda. Trots att paret Melin var 42 år gamla när de köpte Hägern såldes inte pensionatet förrän 14 år senare till familjen Hägfalk år 1968.

Gunnvor och Arne Hägfalk

Gunnvor och Arne Hägfalk var från Värnamo, de hade två barn, Dag och Maria. Paret ägde en stor möbelfirma i Värnamo, och Arne hade även varit anställd som flygtekniker under 10 år på svenska flygvapnet. Arne ägde två flygplan, men däremot hade han inget flygcertifikat. 1968 tog paret Hägfalk över Hägern. De ägde fastigheten under 3 år, även om de aldrig bosatte sig där. Under de två första åren som de hade öppet körde de ända från Ljungby, men sedan blev Arne svårt sjuk, vilket ledde till att han fick amputera bort ena benet. Därefter stod Hägern tom under 18 månader.



Husfasaden mot sjön Bolmen

Nils och Ruth Underbäck

Nils och Ruth började arrendera Hägern 1972. Dom hade fyra barn, tre pojkar och en flicka. Eftersom barnen var i övre tonåren hjälpte de till ganska mycket och de försökte med att jobba hela familjen tillsammans, för att ha så få anställda som möjligt. De hade öppet året runt och hade ofta stora fester för barnen. Men ibland kunde det gå för långt och efter tre år var de tvungna att stänga eftersom de gick i konkurs.

Ewa och Tage Bäckestig

När de flyttade in till Hägern var Ewa 25år och hade jobbat som spritkassörska, vilket betydde att Hägern fick vinrättigheter. Tage var 27 år och hade jobbat som kock i Ljungby. Han var väldigt populär bland Bolmsöborna. ”Han var väldigt duktig...och lugn, det kunde ju vara väldigt stressigt i köket ibland, men han tog det lugnt” berättar Herman Blomhall. Hägern var i väldigt dåligt skick när paret började arrendera det. De förra ägarna hade varit tvungna att stänga på grund av anmärkningar av



Hägers matsal

hälsovårdsnämnden. De hade bland annat inga fläktar i köket och elsystemet var underkänt, toaletterna samt golven var i dåligt förhållande. Ägarna tvingades investera 40 000 kr på

köksutrustning, målning, mattor, ventilation mm. Många Bolmsöbor ställde upp frivilligt för att hjälpa till, både utomhus och inomhus. Många ställde därefter upp som personal åtminstone på deltid.

År 1979 säger Bäckeberg upp sitt kontrakt med ägaren, eftersom han och ägaren haft samarbetsvärigheter, han flyttar därefter till Halland.

Ljungby, Värnamo och Gislaved kommun

Kommunerna köper Hägern och bildar "Hägers stiftelse", sammanlagt satsar kommunerna 600 000 kr på företaget. Ljungby investerar med 300 000 kr och Värnamo och Gislaved delar på resten. Bolmens miljövårdsfond lägger ner 800 000 kr, så att det sammanlagt satsas 1,4 miljoner kronor på Hägern.

Efter att företaget byggts ut kunde ett 80-tal gäster äta på restaurangen både på inne och uteservering. Ljungby kommun bygger även fem campingstugor. Till slut blev Hägern och dess omgivning helt "toppmodernt" och ett 20-tal köade som krögare.

Torsten och Kerstin Vollmer

Krögarparet köper Vårdshuset Hägern 1982. De senaste åren hade de drivit stora hotellet i Hörby, vilket betydde att de hade varit inom restaurangbranschen länge. Ett år får de hjälp av sin son Tord Vollmer, men annars driver de restaurangen själva. Efter sex års arbete säljer krögarparet vårdshuset till sonen Anders Vollmer.

Anders och Anne Vollmer

Anders Vollmer köper Vårdshuset Hägern av sin far i april 1988. Tillsammans med hans fru Anne Vollmer hade paret drivit ett hotell i Helsingborg och flyttar nu till Bolmsö för att utveckla Hägern vidare med nya renoveringar och dessutom blir Vårdshuset allt större. De byter husfärgen från brun till blå och även de ursprungliga takpannorna. Det var också paret som byggde minigolfbanor samt en liten minilivs affär i anknytning till campingreception.



Vårdshuset och campingens reception 1996

De flyttade dit tillsammans med sina två barn Katja 8 år och Joakim 10 år. Barnen berättar att de hade en underbar tid på Bolmsö och att de gärna återkommer. Då barnen växte upp och kunde hjälpa till jobbade Katja i receptionen och Joakim i köket. Trots att antalet gäster var få i början ökade antalet och efter att antalet anställda varit sju ökade de till nästan dubbelt så många, 13 personer. Paret hade många stamkunder och folk från Bolmsö kom för att spela minigolf.

Maria-Claudia och Karl-Heinz Sandrock

Vintern 1997 flyttar familjen Sandrock till Sverige. Paret kommer med sina två barn, Karl-Sebastian, ett år gammal och Sandra, nio år gammal. De är utbildade i hotell och restaurangbranschen med erfarenheter från olika länder, och eftersom Hägern ligger på en lugn och vacker plats med många utvecklingsmöjligheter bestämmer de sig för att ta över företaget.

Första året jobbar de tillsammans med de anställda som familjen Vollmer hade och på så sätt försökte de att fortsätta med samma koncept.

I början arrenderade de campingen av Ljungby kommun men när paret insåg att den krävde stora investeringar bestämde de sig för att köpa området 1998. Campingen och restaurangen blir till ett och samma företag och under de följande åren gör paret stora förändringar i inredningen men även menyn utvecklas med vilt och fisk specialiteter, som profilerar värdshuset som en restaurang i lantlig miljö med fina rätter. Hägern ingick i nätverket regional matkultur som representerar restauranger som serverar regionala rätter med lokalproducerade råvaror i hela Europa.

I sin strävan efter nya kunskaper deltar de på olika branchrelaterade utbildningar som i Le Cordon Bleu i Frankrike och Restaurang Akademin i Stockholm med den kända kocken Roland Persson från Grand Hotell.



Det blev en häger av ekens stam

Våren 2001 bygger de ut affären samt en matsal på 93 kvm, så att det nu får plats ungefär 130 gäster. Bygget orsakade att en gammal ek bredvid värdshuset tvingades sågas ner, men med hjälp av grannen Anders Petersson skulpterades kvarstående stam till en Häger.

Efter 20 år som ansvarig för företaget och på grund av olika faktorer beslutade familjen Sandrock att helt förändra konceptet. Med en

investering på flera miljoner kronor är huset totalrenoverat och den gamla restaurangen förvandlas till ett modernt och bekvämt bed & breakfast med 7 vackra rum. Det omgivande campingområdet är enbart tillägnat några ställplatser för husbilar och gör att gästerna kan erbjudas ett stort rekreationsområde intill sjön.

Bolmsö, februari 2022